

De zoektocht naar geloofsleren voor jongeren anno nu

<http://www.youtube.com/watch?v=IxRH2V5QlbM>

Kijkersvraag: Welke dingen vallen je in dit filmpje op als je denkt aan het doorgeven van het geloof aan de volgende generatie?

Sleutels voor het doorgeven van het geloof in de jongerencultuur anno 2013:



1. De catecheet is een gids die jongeren inwijdt in de geheimenissen Gods

Het draait in het geloofsgesprek om het fluisteren van de geheimenissen Gods, dit is iets anders dan het rondtetteren van algemene waarheden uit de Bijbel. Het draait om de ervaring. Kairos-momenten in de chronos-tijd van je programma. Mysterium tremendum et fascinans. Het draait om het mysterie dat zowel doet beven als aantrekt. Maak God niet te klein, durf het geloof 'vreemd' te laten zijn.



2. Je kunt alleen uitdelen van dat wat je zelf hebt ontvangen

Jongeren verlangen naar diepgang. Jij bent de Bijbel die de jongeren lezen. Een levende brief. Het vijfde evangelie. Als jij hen uitdaagt om in het 'diepe' water van het geloof te zwemmen, dan kun je niet zelf blijven rondhangen in het ondiepe.



3. Leren door te proberen

Betrek jongeren bij je boodschap. Jezus stuurde zijn discipelen op 'stage' (Matt. 10). Praat bijvoorbeeld niet alleen over barmhartigheid, maar breng dit ook in de praktijk door mee te werken bij de voedselbank of door een actie van Present. Laat jongeren geen consument zijn van je programma, maar de producent van leerervaringen die ontstaan d.m.v. participerend leren.



4. De kracht van rituelen en symbolen

Zoek naar manieren om het geloof niet alleen via kennis over te dragen, maar betrek alle zintuigen. Geef ruimte aan de ervaring van Gods aanwezigheid. Geef daarbij ook ruimte aan de gevoelde afwezigheid van God. Draai een protestsong of steek met elkaar een zwarte kaars aan en laat jongeren bijvoorbeeld hun eigen 'klaagliederen' componeren.



5. Laat jongeren kennismaken met de breedte van de christelijke traditie

Bezoek eens een kerkdienst die buiten je eigen traditie ligt, ga naar Taizé, de EO jongerendag of een charismatische conferentie. Bezoek de moskee of synagoge. De eerste bewuste geloofservaring vind vaak plaats buiten de muren van de eigen lokale kerk.



6. Geloof in wederkerigheid

Een goede catecheet groeit door de inzichten van zijn leerlingen. Sterker nog: er zijn uitdagingen die alleen opgelost kunnen worden met de inzichten van een nieuwe generatie! Denk aan David die met 5 stenen Goliath bedwong of het jongetje uit het filmpje die de ster weet op te ruimen door een hamer in te zetten.



7. Geef jongeren de ruimte om het geloof opnieuw vorm te geven

Jouw geloof is niet de norm, geef jongeren de ruimte om hun eigen plaats binnen de traditie in te nemen. Ze zullen hun eigen theologische accenten leggen.

Het doorgeven van het geloof is een boeiend proces. Het is een gezamenlijke reis die jij en je jongeren beleven. Samen met alle heiligen zul je zo in staat zijn om de hoogte, de breedte en de diepte die er in God is te begrijpen.

Een Engelse jeugdwerker trekt het beeld uit Efeze 3 nog wat verder. Met pretlichtjes in zijn ogen stelde hij: If God is able to do more than we can pray or imagine, why don't we pray for more imagination! :-) Ik wens je veel verbeeldingskracht toe als catecheet of jeugdleider!

Corjan Matsinger. 12 oktober 2013.